

לזמן הזה: ברור אתה ה' אלוהינו מלך העולם שחלה מחוכמתו ליראיו:

ט"פ תרש"ה לקברת הבשוח קז"כ תר"ב

"כל המצוה את הרבים אין תסא בא על ידו וכל המססא את הרבים אין מספיקין בידו לעשות תשוח
להקריא למשפחה סביב השלחן בארומת השבת" להגדיל תורה ולהאדירה"

ומה יום אחד הוא יודע לה' לא יום ולא לילה והיה לעת ערב יהיה אור:
קול הרעם מס' 481 התשע"ד



בשביל לדאות את האמת צריך נקודת ייחוס!!

יש משפט שאומר "תנו לי נקודת משען ואזיז את העולם" אמירה זו מיוחסת לחכם יווני אשר ראה לנגד עיניו אדם עם מוט ארוך שיש לו נקודת משען והוא מסוגל להזיז אפילו דבר עצום כמו כדור הארץ. את עקרון המנוף כולנו מכירים, אבל כאן אני רוצה לגעת באותו עיקרון אבל הפעם לא



בהזזת דברים אלא בהזזת מודעות/תשומת הלב, של כל אחד ואחד מאיתנו שטרוד בעצם בעולם הזה עם כל הטרדות של החיים והמלחמות, ומרוב ה"רעש" הזה בעצם לא מבחינים בדברים האמיתיים והחשובים. כאן אני מגיש לכם את המוט הנכסף להזזת העולם (עולם שורש המילה נעלם!)

בפרשת בלק ראינו פרשה מאוד מוזרה, בפרשה זו לא מסופר כלל על עם ישראל. ואין לעם ישראל ומשה רבינו שום מושג מה קורה. רק הפרשה מגלה לנו באופן מדהים איך מלך מואב מנסה לפגוע בעם ישראל והקב"ה פשוט מגן ומציל את עם ישראל.

לפעמים אדם זקוק למכה על מנת למשוך את תשומת ליבו לדרכי האל הבלתי נתפסות ולהביא אותנו להתבונן מסביב, אבל גם אז לא כולם מצליחים לעשות את זה.

ואכן כאשר אדם לא מודע לסובב אותו אז הוא גם לא מתכוון לפורענות.....

"כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות" (מיכה ז)

אם לפני כשנתיים הייתי כותב שסוריה על מאות אלפי חייליה ועשרות אלפי הטילים שמכוונים אלינו תקרוס בלי אף כדור שלנו הייתם אומרים לי מר מזרחי אתה צריך אישפוז!!

אם הייתי אומר לכם שעירק תתפרק תוך 24 שעות ותתחולל שם מלחמת חורמה עם עשרות אלפי הרוגים ונרצחים עם זוועות הכי גרועות שאתם יכולים לדמיין למרות שארצות הברית נמצאת שם הייתם אומרים לי קח כדורים...

אם הייתי אומר לכם שהכיזבאלה ארגון טרור רצחני יקיז את דמו בסוריה עם מאות הרוגים....

ואם היית אומר לכם שמצריים עם מוברק תתפרק אחרי תוניס לוב ותהיה על סף פשיטת רגל.... אז מה אנחנו רואים בכלל? מה המשמעות של כל זה?

מדינת ישראל על סף כליה!! ח"ו ל"ו

אם נתבונן על מה שקרה מ' כ' בתמוז בה החל מבצע צוק איתן וננתח את הדברים אנחנו נגלה את פרשת בלק של שנת התשע"ד לפני כחודש לערך נחטפו שלושה נערים תלמידי ישיבות ע"י מרצחי החמאס ובאופן נדיר לאחר שנים של פרוד ומלחמות דת עם ממשלה אנטי דתית בעליל החל עם ישראל להתאחד סביב החטופים והחיפושים אחרי שלושת הנערים ע"י כך שכל המדינה הפעילה את כל כוחותיה למצוא את הילדים הזכים הללו, ובאופן לא מובן ובניגוד להתנהלות המדינה החלו לעצור מחבלים ששחררו בפרשת שליט והחלו לעצור פעילי חמאס שבסיעתה דשמיא (תיכף תבינו למה) החלו לתקוף את ישראל בטילים מעזה והחל להתגלגל המבצע "צוק איתן" (ראשי תיבות צ"א ואם תפתחו את פרק צ"א בתהילים תראו דבר נפלא: **לא תיבא מפחד לילה מחץ יעוף יומם**) ועוד לא התחיל המבצע וכבר אז החלו לדבר על הפסקות אש עם החמאס וראש הממשלה שלנו ממש התחנן להפסקת אש אבל.... רבות מחשבות בלב איש ועצת ה' היא שתקום. (הוא עוד יגיד שזה היה טקטיקה שלו כי הוא ידע שהחמאס לא יסכים להפסקת אש ח) וה' יתברך הקשה את לב חמאס/פרעה והם סרבו והכריחו ממש את ראש הממשלה להיכנס קרקעית לתוך עזה ואז התחילו להבין את גודל הנס תקראו!!!

מדינת ישראל עמדה בפני סכנה קיומית

לראשונה מאז מלחמת השחרור. ע"י תפיסת שבויים מהחמאס לאחר גילוי עשרות מנהרות התקפיות שמסתיימות בתוך ערי הדרום הבינו שהן אינן מנהרות טרור, ובחקירת המחבלים הסתבר כי הן תשתית כיבוש קרקעי של מדינת ישראל. החמס בתזמון המתאים לו היה מזרים אלפי חיילים דרך המנהרות לכיבוש ערים ומוצבים צבאיים, אלפים רבים של חיילים שמחופשים לחיילי צה"ל, הורגים, כובשים וחוטפים כאשר אין לצה"ל זמן להתארגן. במקביל יורים מטחים של מאות אלפי טילים למרכז ומשתקים את יכולת ההתארגנות נגד הפלישה. תראו מה סיפר חייל שהיה שם: חייל אחד שהיה שם ונלחם יצא עם הפלוגה שלו

לזמן הזה: ברור אתה ה' אלוהינו מלך העולם שחלה מחוכמתו ליראיו:

לזמן הזה: ברור אתה ה' אלוהינו מלך העולם שחלה מחוכמתו ליראיו:

